

15-22.12.21

שמים תכלת-לבן, צבעי החול של המבנים, שמש מלטפת בעונה זו של השנה, ערים שצמחו מן החולות, דשאים, פרחים כאילו אין זה מדבר כלל. ממש הפרחת השממה.

לטיול יצאנו עם יואב החמוד, חביבנו משכבר. את כישוריך החברתיים כבר היכרנו, כלל לא מובן מאליו, אף טיפת מתח עם המטיילים, ממיס את כולנו, יכולת טבעית להעניק תשומת לב לכל אחד, לכבד, לחבר ולתת הרגשה טובה, כן ואמיתי, תכונות אופי נהדרות.

בכל טיול יש שאיפה לשילוב של תוכן וחוויה. זכינו ליופי של חוויות - מופע אורות עוצר נשימה, גלגל ענק מול נוף מהמם, נסיעה בג'יפ וטיפוס על דיונה.

בתוכן, התוודענו להבטים שונים של האיסלאם, תולדות, מידת השמרנות באמירויות השונות, ההתפתחות המהירה עם גילוי הנפט באזור זה של העולם יחד עם התלות הגוברת והולכת של העולם באנרגיה המופקת מהנפט. היכרנו מדינה ערבית שבה הערבים הם מיעוט. התוודענו לצורך ולרצון של האמירותים להדהים את העולם ביופי, בפאר, בעושר, באטרקציות - ראו הדקל בים, הבניינים הגבוהים, האורות, הטכנולוגיה, הארמון ומסגד. ראינו את הסדר, הניקיון, הפיתוח. שמענו על המבנה החברתי - אזרחים מול השאר, - על הכלכלה, על הפוליטיקה בהרצאות מרתקות. לא השתעממתי אף רגע.

מה שהרשים אותי במיוחד היא האידאה: החזון של השליטים להיטיב עם עמם בחינוך, בתרבות ובהשכלה ולמצב את האזור כמרכז של השפעה בינלאומית עם מסרים של סובלנות ושלוש, תוך אמונה שתודעה יוצרת מציאות.

אני הייתי מהמפקקים - מה יש לי לחפש באמירויות? ראיתי צפיתי שמעתי רשמים וחשבתי שמספיק לי. אשמע הרצאה טובה ומקיפה ובזה תם העניין, לא חייבת להיות שם בגופי.

אני התהפכתי לגמרי בטיול הזה. מה שפגשתי כאן פתח לי את העיניים לראות ולהבין את העולם באופן אחר. חלק מההתהפכות-מהשינוי קשור להדרכה המצויינת שלך, יואב. כבר לא רק בחור חביב, חייכן ומחויב לרווחת המטיילים. זה חשוב מאד, אינני מזלזלת, אבל אני מרגישה שקיבלתי הרבה מעבר לזה. עסקנו בשאלות של מהות - מהי תרבות? מהי אותנטיות? איך מתייחסים לתרבות אחרת מתוך רצון ללמוד ולהכיר ללא שיפוט וללא התנשאות.

יואב התגלה בגדולתו במצבי לחץ - היכולת לשמור על אופטימיות, להכיר את השטח מספיק כדי למצוא פתרונות מיידיים, לפעול בזריזות, כשהאוטובוס ניתקע, במיומנות באסרטיביות בלי להפסיק לרגע לשמור על רוח טובה.

מחיאות כפיים ליואב.

אני רוצה לציין את הקבוצה. פשוט כיף לי להיות אתכם. תודה לכם.

תודה גם למרטין, אב מייסד, שומר ומלכד הקבוצה שביזמתו יצאנו שוב לטיול. מרטין, יואב, מחכים לטיול הבא!